



Inleiding Bridgekampioenschap Rommeldam

(door Ollie B.Bommel)

Ook de sterkste bridger voelt zijn levenssappen wel eens met het waswater in zijn lemen voeten zakken als er aan zijn tafel gearbitreed wordt. Het doet me dan ook grote vreugd dat journalist Argus in drie delen de moeite heeft genomen kond te doen van de macabere gebeurtenissen die plaatsvonden in het jongstleden kampioenschap van Rommeldam.

Welk een meesterhand is hier aan het woord! Hoe beklemmend worden de hedendaagse bridgemoraal hier ten tonele gevoerd! Met scherpe pen zijn hier aldus harde noten gekraakt, die de goede verstander een donderslag in de oren moeten klinken.

Gelukkig geeft de schrijver ook aan hoe wedstrijdleader Dorknoper de opdringende misstanden achteraf op bloedstollende wijze in de kieren heeft weten te smoren. Want ik kan verklappen dat Dorknoper op tijd uit zijn benarde situatie bevrijd is, zodat hij zegepralend, als een lichtgevend voorbeeld voor ons allen, de eerste prijs toch aan de juiste persoon heeft kunnen uitreiken. Dat er nog een protest bij het Appel Comité dient doet daar niets aan af.

De lezing van dit verslag zal dan ook een grote steun zijn voor alle heren die onbegrepen in hun schulp door het leven gaan.

-*_*-

Laatste update